



feiten

God en jij - no way?!

F E I T E N



feit 1: #geliefd

God houdt van jou!
Hij geeft om je!

*“Zo lief heeft God de wereld (ook jou) gehad dat Hij Zijn enige Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft, opdat **ieder** die in Hem gelooft, **niet verloren** gaat, maar eeuwig leven heeft”.*

de Bijbel – Johannes 3:16

*“Hij wil niet dat **iemand** verloren gaat, maar dat **allen** tot bekering komen”.*

de Bijbel – 2 Petrus 3:9

F E I T E N



feit 2: #schuldig

Maar er is wél een probleem:
Hij is volmaakt en heilig, en **jij** niet!

Je weet dat je niet foutloos bent.
Je hebt gezondigd, en dat kan **Hij niet** toestaan.
Of heb je nog nooit gelogen? Nooit iets gestolen?
Wees eerlijk: **ja toch zeker?!**

*“**Allen** hebben gezondigd en **bereiken**
Gods heerlijkheid **niet**”.*

de Bijbel – Romeinen 3:23

F E I T E N



feit 3: #geen uitweg

Je kunt **jezelf niet helpen**.

Juist omdat je **schuldig bent**,
merk je in je leven de gevolgen ervan.

Een slecht geweten, kapotte relaties,
schuldgevoelens...

Hoe je je best ook doet, het lukt je niet
je ervan te bevrijden en het verleden te vergeten.

*“Want ik ken **mijn overtredingen**; mijn zonde
staat mij voortdurend voor ogen”.*

de Bijbel – Psalm 51:5

F E I T E N



feit 4: #erken het!

Als je dit **inziet**, ben je op de goede weg.

Ga dan naar God toe.

Geef toe dat je een zondaar bent.

Erken je zonden (je fouten en schuld) eerlijk **voor Hem**.

Dan **vergeeft Hij je** en straft je niet.

*“Als wij onze zonden belijden,
is God **trouw en rechtvaardig**
om ons de zonden te **vergeven**
en ons te **reinigen van alle ongerechtigheid**”.*

de Bijbel – 1 Johannes 1:9

F E I T E N



feit 5: #vrijspraak

Jezus Christus, Gods Zoon, heeft **jouw** schuld op het kruis op **Zich** genomen. Daarom kan God **jou** vergeven.

En als **Hij** je vergeeft, komt echt **alles goed**: volledige vrijspraak!

“De straf tot **onze** vrede was op **Hem**”.

de Bijbel – Jesaja 53:5

“... en worden **om niet** gerechtvaardigd (dus ook **vrijgesproken**) door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

de Bijbel – Romeinen 3:24

F E I T E N



feit 6: #veilig en #zeker

En omdat Jezus Christus jouw straf heeft gedragen, en niet **jijzelf**, is **alles** ook absoluut **zeker**. Niemand kan het je afpakken!

Jezus Christus zegt: “Ik geef hun **eeuwig leven**, en zij zullen beslist **niet verloren gaan** in eeuwigheid; en **niemand** zal ze uit Mijn hand rukken”.

de Bijbel – Johannes 10:28

Dan geldt nu al voor jou:

wie Jezus Christus heeft, **heeft het leven!**

F E I T E N



Vragen?

Schrijf ons: info@debijbelvoorjou.nl

Geen Bijbel?

Dan sturen we je gratis
een Evangelie toe (een Boek uit de Bijbel)

Evangelie-Lektuur

Postbus 260

7120 AG Aalten

Nederland

www.uhwdw.nl

www.debijbelvoorjou.nl

kijk ook eens op
ons youtube-kanaal:
[deBijbelvoorjou](https://www.youtube.com/deBijbelvoorjou)



128 5550 FACTually Dutch

© 2023 www.gbv-dillenburg.de